

כיצד אוהבים את אלוהים

כדי לאהוב את אלוהים בדרך המעשית ביותר, עלינו לאהוב את חברינו בני האדם. אם אנו חשים כלפי אנשים אחרים באותו אופן שאנו חשים כלפי אהובי נפשנו, אנחנו אוהבים את אלוהים.

אם במקום לראות פגמים באחרים, אנו מתבוננים במעמקי נפשנו, אנחנו אוהבים את אלוהים.

אם במקום לעשוק אחרים כדי לעזור לעצמנו, אנו עושקים את עצמנו כדי לעזור לאחרים, אנחנו אוהבים את אלוהים.

אם אנו מצטערים בצער אנשים אחרים ושמחים בשמחת אחרים, אנחנו אוהבים את אלוהים.

אם במקום להתמלא בדאגה מהקשיים שפוקדים אותנו, אנחנו רואים את עצמנו כברי מזל מהרבה מאוד אנשים אחרים, אנחנו אוהבים את אלוהים.

אם אנו מקבלים את גורלנו בסבלנות ובהשלמה ומקבלים זאת כרצון אלוהים, אנחנו אוהבים את אלוהים.

אם אנחנו מבינים וחשים שהמעשה הגדול ביותר של עבודת אלוהים והערצתו זה לא לצער או להזיק לאף אחד מבריותנו, אנחנו אוהבים את אלוהים.

כדי לאהוב את אלוהים כפי שראוי לאהוב אותו, עלינו לחיות למען האלוהים ולמות למענו, בידיעה שמטרת החיים היא לאהוב את אלוהים, ולגלות אותו כעצם הווייתו.

"באתי כדי לזרוע את זרע האהבה בלבבותיכם כך שלמרות כל המחלוקות המלאכותיות, שחייכם המדומים בעולם של אשליות מאלצים אתכם לחוות התנסויות ולסבול, תחושת האחדות הנובעת מאהבה הולכת ומתהווה בקרב כל העמים, האמונות, הכיתות והמעמדות שבעולם".



בזמן שנפש האדם דואה
במירדף אחר דברים המתגלים בחלל,
אחר הלא כלום הוא רודף;

אולם כשהאדם משתקע במעמקי עצמו,
הוא חווה את מלוא עוצמת קיומו.

מהר באבא, 1964

לא באתי להורות אלא לעורר. הבינו מכך שאיני נותן מיצוות. מהיות העולם נתתי עיקרי אמונה ומיצוות, אבל המין האנושי היפנה להם עורף. קוצר ידם של בני האדם לחיות את דברי אלוהים שמים ללעג את תורתו של האוטאר. במקום לדבוק בדרך הרחמים אותה הוא לימד, יצאו בני האדם במסעי צלב בשמו. במקום לחיות חי עניויות, טוהרה ואת האמת הטמונה בדבריו, פנו בני האדם לחיי שינאה, תאוות בצע ואליםמות.

מאחר והמין האנושי אטם אוזניו לעיקרי האמונה ולמיצוות שנתן אלוהים בעבר, אני שומר על שתיקה בהופעתי האוטארית הנוכחית. ביקשתם וקיבלתם מילים למכביר – הגיעה השעה שתחיו אותן. כדי להמשיך ולהעמיק את הקשר עם אלוהים עליכם להמשיך ולהתרחק מן "אני", "לי", "אותי" ומן "שלי". אינכם צריכים לוותר על דבר פרט לאנוכיותכם. לכאורה זה דבר פשוט, אלא שזה מתגלה ככמעט בלתי אפשרי. אתם יכולים לוותר על אנוכיותכם מכוח חסדי. באתי כדי להשפיע חסד זה.

אני חוזר ואומר, איני נותן מיצוות. כשאשחרר את נחשול האמת, שאותו באתי להעניק, חייהם של בני האדם יהיו למיצווה חיה. המילים אותן לא ביטאתי יתעוררו לחיים בקרבם.

אני מוסתר מבני האדם מחמת מסך הבערות שלהם, ותפארתי מתגלה למעטים. דמותי האוטארית הנוכחית היא ההיוולדות האחרונה בגוף אדם במחזור זמנים זה, ולפיכך התגלותי תהיה הגדולה ביותר. כשאשבור את שתיקתי, עוצמת שפיעת אהבתי תהיה כלל עולמית, וכל החיים בבריאה ידעו, יחוו ויקבלו אותה. היא תעזור לכל אדם ואדם להשתחרר משעבודיו בדרכים המתאימות לו. אני הוא האהוב האלוהי האוהב אותך יותר ממה שאי פעם תוכל לאהוב את עצמך. שבירת שתיקתי תעזור לך לאפשר לעצמך את ידיעת עצמיותך האלוהית האמיתית.

כל התווה ובוהו והמבוכה העולמיים היו בלתי נמנעים ואין להאשים את איש. מה שהיה צריך להתרחש קם ונהיה; ומה שעתידי לבוא בוא יבוא. לא היה ולא יכול להיות שום מוצא אחר פרט להופעתי בקרבכם. היה עלי לבוא ובאתי. אני הוא קדמונו של עולם.

